

Register van de Eigendommen en Inkomsten van de Pastorij van het dorp VELTHEM

De pastoor van Velthem heeft jaarlijks de kleine graantiende nl.de derde schoof, met een waarde van ongeveer 210 florijnen. De provoost (2^{de} in gezag in een abdij of Klooster) van Leuven als begeber van het pastoraat (recht om de pastoor aan te duiden) heeft de grote graantienden; verder ook tiende van hooi, vlees en hout. Van deze drie laatsten heeft de pastoor niets.

Wat de novalia (de nieuwe tienden) aangaat, daar heeft de pastoor niet meer van dan de derde schoof van de tiende lijk in de Middelvelden, in die plaatsen evenwel waar het Kapittel van St.Pieter te Leuven de tiende heeft, komt de pastoor er niet bij te pas: de voornoemde Heer Provoost en het Kapittel verdelen daar in gelijk de paarten, de delen van de akkers en de weiden, waar het Kapittel aanspraak maakt op de tienden, die verschillen van andere door het feit dat ze allemaal belast zijn met haverleveringen aan het staatshoofd (de Koning van Spanje). De andere delen waar de pastoor tienden geniet, hebben die verplichting niet.

De gronden die tot het pastoraat (de pastoor in functie) behoren zijn de volgende. Eerst het domein van de pastorij of de plaats van de pastoorswoning; daar stond vroeger een gebouw op maar wegens de slechte tijden is dat geheel ingestort bij gebrek aan herstellingswerken. Dat stuk is ongeveer een half dachwant groot en is gelegen bij de kerk; regenoten zijn 1 de straat genoemd de MIERSTRAETE, 2 nog eens die straat, 3 west Mevrouw VAN CELLE nu Heer ROUGIER, 4 zuid Henric VANDEN BROECK.

Dit stuk is afgestaan aan het pastoraat door de Heer VEKELSTIJL die destijds vele jaren pastoor van Veltem is geweest, wat blijkt uit het boek der jaargetijden.

Nog een half dachwant onder VELTEM op het veld genoemd het NEDERIJSPUTTE aen het MERCKEN, regenoten 1 en 2 Mevrouw BOSCHORINCX, 3 Heer ROUGIER, 4 Michaël HULSKENS.

Gerardus CRABEEL liet een stukje van die grond aan de pastoor van VELTEM met de last van ieder zondag voor en na de hoogmis de zegen te geven met het heilig sacrament.

Hiervan leg ik getuigenis af na een zorgvuldig onderzoek op deze 27 juli 1624.

Jan BAGINIER.