

# IJSELIJK ONGELUK TE BILLAER

Verleden Zondag is er op den steenweg van Rillaer naar Aerschot een vreeselijk auto-ongeluk gebeurd, waarbij de heer Frederik Wouters, burgemeester der gemeente Campenhout, en zijne moeder gedood werden.

M. Wouters was in gezelschap van zijne moeder en van zijne zuster 's morgens naar Scherpenheuvel gereden. In den namiddag ondernamen zij de terugreis. Rond 5 ½ ure, gekomen op den steenweg van Rillaer naar Aerschot, aan een bocht van de baan, geraakte M. Wouters, die voerde, door eene ongekende oorzaak het stuur kwijt. De auto begon naar links en naar rechts te zwenken en liep vervolgens met volle geweld tegen den gevel van een huis. De heer burgemeester, die de borst ingedrukt werd, was om zeggens op den slag dood. De moeder, doodelijk gekwetst, is in den nacht van Maandag op Dinsdag overleden.