

DE ZIJNEN

Nu iets over Leuven!

Ik zit op mijn kot in Leuven, op mijn bureau staan 10 volle flesjes Stella. Ik sta voor het venster en kijk naar het gewoel op straat.

Er zijn daar veel studenten die hun stamcafé opzoeken of gaan vrijen, en schachten die naar de cursus gaan. Ja, in oktober zijn er weer duizenden schachten in Leuven toegestroomd en die proberen zich nu in te leven in het student-zijn. De eerste weken wordt er ijverig les gevolgd en 15 min. voor tijd zitten de lokalen reeds propensvol omdat zij toch maar geen woord van de prof zouden missen. (domme schachten). Maar langzamerhand zien ook zij dat deze heer vooraan in het lokaal niet zo veel interressants te bieden heeft en dat alles toch in zijn cursus staat. Langzamerhand begint het publiek in de lessen te verminderen en de prof, hij gaat door. Soms krijgt er wel eens een argwaan en gaat twifelen aan zijn manier van college geven wanneer er maar 20 van de 200 ingeschreven studenten aanwezig zijn, maar gemakkelijks halve doet hij maar verder zoals hij gewoon is. Naar gelang het jaar vordert wordt de relatie tussen de vrouwelijke en mannelijke schachten ook beter, terwijl er velen de weg naar de Leuvense cafés gevonden hebben. Dan komen allerlei tijdelijke examens de studentenlust bederven. En na deze eerst vuurproef beginnen er zich duidelijk klassen te onderscheiden. Men heeft als extremen de doodblokkers en anderzijds de broasers die alleen nog maar plezier zoeken. Tussen deze 2 klassen situeert zich de echte student die beseft dat er in het leven ook nog iets anders bestaat dan blokken, alhoewel dit laatste ook nodig is. En zo ontdekken de schachten dan uiteindelijk de echte studentemethode om Leuven te passeren. Als bizonderste activiteiten wil ik vermelden: drinken, vrijen, staken en ook nog een beetje blokken om de prof in juli of september toch de indruk te geven dat u zijn vak interessant vond en zijn lessen geweldig goed waren.

Maar nu moet ik stoppen want mijn flesjes zijn leeg en ik heb nog een afspraak met dat blondje of is het vandaag met dat zwartje. Ach. DE STUDENT

Het verslag van de jeugdraad van 20/11 is zoek geraakt, en dus zult u moeten wachten tot de volgende maal.

Het verslag van de jeugdraad 4/12/70.

AANWEZIG: Chantal, Cecil, Rachel, Rita, Maria, Hugo, René, Robert, Hugo en Fred.

1. Het Sint-Niklaasfeest werd op poten gezet: - begin 14 u. -18 uur
-meisjes houden open
- inkom 10 fr.
- Hugo en Robert zorgen voor muziek
- 5 tassen Rombouts zullen besteld worden. Dus keus genoeg voor warme dranken.
2. De Statuten voor de jeugdraad zijn nog niet in orde. Men traecht ze zo vlug mogelijk in orde te krijgen. (Chantal knapt het zaakje op).
3. Mijnheer pastoor zal gevraagd worden om de maat van de w.c; deuren te nemen.
4. De oplossing voor de afsluiting van de muziekinstallatie en van de doorgang aan de toog is gevonden. René brengt tussen de muur en de toog een zwaaidertje aan.
5. Op Kerstmisavond richt de jeugdraad een groots opgevatte the dansant in. "CHRISTMAS NIGHT". Alle jongeren uit de streek zijn van harte welkom. Er wordt een speciale bus ingelegd, die de jongeren uit de omliggende gemeenten zal ophalen.
D.J. JOHN SERGOIGNE
6. Een aangetekend schrijven zal aan de gemeenteraad gestuurd worden.
redenen: - het achterwege blijven van toegekende subsidies.
- De gemeenteraadsleden die "T ONZENT" willen ontvangen zullen 20 frank hoeven te betalen voor de duur van één jaar.
7. Jeugdraad Relst en Jill's club zullen proberen mekaar te respecteren en tot samenwerking te komen.

8. Het lokaal boven op de scène is deels

bestemd voor - JEUGDRAAD

- K.S.A.

- ROODKAPJES

en dit telkens voor 1/3 van de te drage kosten.

9. De oude radio van Chantal is onherstelbaar. Wij proberen nu die van Guido De Cauter vast te krijgen.

10. OP het voorstel om naar de ijsrevue te gaan kwam er helemaal geen reactie. IS HET ER TE KOUD ????????

11. De vraag blijft nog steeds open: Wat met oudejaarsavond? DOE EEN VOORSTEL!!!!

DAKGOOT:

Bijna drie maand na het "CORNICHE BAL" is de cornich dan toch hersteld geraakt. Echter niet zonder veel over en weer ge-loop. De kosten 15 937,- fr.

SINTERKLAASFEST

Ruim 40 mensen (vele waren afwezig wegens examen) hebben genoten van de sappige Sint en zijn Pietje. Veel gedronken en veel plezier gemaakt. Arlette en Huguette (hé dat rijmt) sleepen beide een fles CINZANO naar huis. Afwezigen hadden ditmaal ongelijk.

CROSS

De jeugdraad dankt de atleten die zich in het lokaal omgekleed hebben. Alles bleef netjes en proper. Van vandalisme geen spoor. Een duidelijk verschil met verleden jaar.

WERELDDAG VOOR DE MELAATSEN.

In een schrijven aan "Jeugdraad Relst" vestigt Luc de Meersman de aandacht op de ellende van de melaatsen in de wereld. De werelddag voor de melaatsen gaat door op 31 JANUARI 1971.

WAT DOEN WIJ ERVOOR ?

Hier volgt dan het artikel van Luc De Meersman over de melaatsheid.

LIEFDE MOET MEN DELEN.....

Ik heb je mijn liefste,
mijn liefste gekozen
onder de zovelen die ik ken
ik wil je mijn liefde,
mijn liefde beloven
ik wil je behoren,
zoals ik ben.
en komt er morgen
een dag vol twijfels,
komt er een dag
van vernedering
je blijft bij mij
voor alle tijden
tot over de grens
der herinnering.
zo gaan de dagen voorbij
in dit leven
regen en zon,
en veel koude misschien.
morgen dan gaan
ook jouw handen al beven
morgen dan ben jij
al heel oud misschien.
en komt de dag dat ook jij
eens zult sterven
dat ik alleen
door de winter moet gaan
dan zal ik jouw glimlach
jouw warmte derven
maar jij zult altijd
in mij blijven bestaan.



EEN GEDICHT

De arme oude man
lacht verdwaasd
ze namen zijn
huisje af en
doopten hem
in een kooigesticht
hij dacht nochtans
dat zijn grote
lieve dochter misschien;;..
en zijn zoon?....
zijn vrouw is dood
hij is alleen
met velen nu
in het oudemensenkamp
ze lachen allemaal
verdwaasd
ze weten niet
dat er geen
plaats is
ze weten niet
dat het gedaan is.....



LEPRA..... ach wat\$!

Je hebt dat wel eens gezien, met één oog in de krant, en je ander oor aan de pop-radio, dat zoiets als een Werelddag voor de Melaatsen bestaat.

Erg druk kunnen w'er ons niet om maken. En toek..... Dit jaar komt het ook nog eens terug - op 31 januari; (dat is volgend jaar, juist!)

Al uw aandacht vragen voor het probleem van de melaatsen zou te veeleissend zijn. Goed, maar misschien wil je toch wel even enige informatie opdoen. Op onze planeet zijn zowat 15 miljoen melaatsen. Dat betekent 1 zieke op 200 mensen.

Nu weten we wel dat, in wat sommigen de beschaafde landen willen noemen, de kanker veel méér slachtoffers eist. Maar daar ligt hem juist het verschil: tegen kanker is nog geen afdoende geneesmiddel gevonden, en tegen de lepra wel. Met een zeer goedkoop en gemakkelijk toe te dienen middel, namelijk de sulfonen, kan de melaatse genezen worden.

Alleen moet iemand er zich mee bezighouden: bereidwillige mensen moeten ter plaatse (Azië, Afrika, Zuid-Amerika) de tabletten uitdelen na de zieken te hebben opgespoord. Maar het ergste in heel deze zaak is dat de melaatsen bijna overal uit hun familie of dorp worden gestoten, omwille van de minder prettige aanblik die ze vertonen.

Alles bij mekaar is het probleem niet zo enorm!

Het zou volstaan genoeg financiële middelen los te krijgen om deze ziekte voor goed de koelissen in te jagen. Daarom bestaat dan ook de Werelddag voor de Melaatsen!

Deze dag had niet hoeven te bestaan indien NIXON en BREZNEV elk de prijs van een bombardementsvliegtuig hadden willen schenken. Maar wie is nu nog zo naïef te denken dat men liever 15 miljoen mensen helpt dan enkele duizende mensen het hoekje om te "helpen"!

Nu komt mijn vraag: wil jij, wat doen op 31 januari? Wil je een aktie op touw zetten in de streek? Kom dan uit je kot en maak je klaar - Bedankt voor de aandacht!

LUC

Jeugdraad Kampenhout

Een gedicht

Hé blokbeest,

met je vermoeide afgematte geest
kom je naar ons feest?
daar amuseert u zich om **ter** meest.

kom naar de BAR op 19 DECEMBER
te 19 u. om 24 u. is't ten ender*

wat gaan we dan doen?
dansen zonder veel poen
maar... er is nog veel meer te doen!?

oo

* dichterlijke vrijheid

oo auteur onbekend