

Vergadering Kapelletjes-werkgroep 29 juni 2017.

Vergadering ten huize van Geert Vanhoof in Berg werd geopend om 14 uur.

Aanwezig : Geert Vanhoof, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Pol Hessels, Emile Debacker en Felix Goossens.

De aanwezigen werden welkom geheten door Geert op de stichtingsvergadering van Kapelletjes-werkgroep.

Het doel van de werkgroep het inventariseren, streven naar behoud, de promotie van de stille getuigen van de volksdevotie door middel van verhalen, geschiedenis en getuigen van het klein bouwkundig erfgoed van Groot-Kampenhout. Want kleine religieuze landschaps- en patrimonium elementen zoals kapellen, kapelletjes, grotten zijn stille getuigen van volksdevotie, gewoonten en tradities uit het verleden. Ze stellen de huidige generatie in staat zich een beeld te vormen van hoe de mensen vroeger met volksgeloof omgingen. Ze zijn van groot belang voor de identiteit van een samenleving en versterken het cultureel en historisch bewustzijn. Steeds vaker is klein religieus erfgoed het middelpunt van nieuwe rituelen. Naast het voorkomen van verval en verdwijning van deze verborgen schatten en monumenten, wilt de werkgroep, het klein religieus erfgoed (her)kenbaar te maken en ontsluiten voor het publiek.

Na de intro stond er een bezoek aan en in de Sint-Servatiuskerk op het verdere programma, waar in de linker zijbeuk, foto's een idee gaven van de verdwenen en waarschijnlijk de oudste kapel van Groot-Kampenhout, namelijk die van Lelle.

Nadien werd naar de aanloop van de Sint-Servatiuskapel te Berg-Heide, zowel een aantal 'processiekapellen als andere devotiekapellen langs de buitenzijde verkend en geobserveerd. Na de rondgang bij de Sint-Servatiuskapel, die in de zomermaanden wordt opengesteld voor het publiek ging het naar Hof ten Candriessche waar een mooi gerestaureerde gevelniskapel ons vertelde dat Servaes Go(o)dts het bouwwerk in 1645 inplantte in zijn nieuwe aangebouwde woonvleugel. Ook de kapelletjes die de Drie Gezusters onder zijn inwoners kennen werden even gezocht en waar de leden van de groep vernamen vanwaar de verering van de Drie Gezusters hier in Kampenhout. De rondrit werd besloten met een vluchtige inkijk van twee Lourdes-grotten.

Tijdens de rit werd het idee al geopperd om in de toekomst misschien een wandeltocht of fietstocht te organiseren die een aantal kapellen zou verbinden en wie weet dat dit alles niet zou of zal uitmonden in een 'kappelletjes-brochure'.

Na de taart en de koffie werden enige activiteiten geopperd voor volgende vergadering. Namelijk het blijven verzamelen van de nodige verhalen, het aanleveren van foto's en het in kaart brengen van de gevelkappelletjes, dit om het dossier zo volledig mogelijk te krijgen.

Als afsluiter werd een vergaderingsfrequentie van om de 2 maanden afgesproken.

Volgende vergadering op 14 september van 14 tot 16 uur in villa Lucie in het centrum van Kampenhout

Verslaggever : Felix Goossens