

Het ledenblad van Jeugdhuis TonzenT vzw

Afgiftekantoor Kampenhout

Verschijnt tweemaandelijks

Jaargang 6, nr 6

Juli

v.u.: Lieven Zwaenepoel

Bergstraat 35

1910 Kampenhout



Adres

12/7/98
A.V.

De Nieuwe
TONZENTKrant



Dit is het gratis en tweemaandelijks
(6 x jaars) ledenblad van
JeugdHuis Tonzent, vzw
Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016 / 65.04.61
e-mail: Tonzent@dds.nl URL:
<http://bewoner.dma.be/tonzent/>

Juli '98

Redactie Lieven, Stef, Leen V,
Maud'Dib, Kwinten,
Elke, Walt Disney,
Eroïn, Kristof.

HoofdRedactie Kwinten

FotoGraaf Kwinten

Layout Kwinten

Inhoud

Buik	1
Colofon	2
Inhoud	2
Wees VoorGezeten	3
TeRugBlik	4
VoorUitBlik	9
Love is in the air	11
Vakantiekriebels	12
Zwaare Praat ! A.V. !	13
De menselijke verplichting	14
Poëzie	15
Agenda	16

JeugdHuis geopend:

Woensdag	19.00-23.00
Vrijdag	19.00-01.00
Zaterdag	19.00-01.00
Zondag	17.00-23.00

StripBib geopend:

Zaterdag	21.00-23.00
Zondag	09.30-11.30

VoorWoord

SHINY FUTURE

Ai, nee. Hij begint weeral over de *Flowers...* Scherp opgemerkt, liefste Tonzentkrantverslind(st)er! Inderdaad, de nieuwste single van het meest fantastische Antwerpse combo ooit draagt dezelfde titel als dit van weemoed sprankelende voorwoord, maar verder hebben zij hoogenaamd niets met elkaar te maken.

Weemoed, zei ik, want dit is tot mijn grote spijt (en uw jolijt) mijn allerlaatste stukje op de eerste pagina van "De Nieuwe Tonzentkrant". We kappen er mee, want een nieuwe generatie is opgestaan en zal dra het vaandel overnemen. Stef, Sarah en Fanny, die besloten hebben om na vele jaren trouwe dienst toch ook eens wat op hun lauweren te rusten, en ik dus, nemen afscheid van de door ons met liefde bekleedde functies, zij het met het zoute vocht op onze wangen... En dan moet ge nog weten da 'k hier op een *qwerty*- in plaats van een *azerty*klavier zit te tikken, zodat er steeds Zeemoed verschijnt als ik Weemoed bedoel!

Maar goed, onze tijd van gaan is gekomen. En weet ge, we kunnen dat doen met een gerust hart. Want zij die enkele tot heel wat jaren jonger zijn dan ons zijn talrijk en op enthousiaste wijze aanwezig in het beste jeugdhuis van 't land en zullen terwijl wij langzaam in de archieven verdwijnen ons stulpje op volle toeren doen draaien en het beste uit de

jeugd van Kampenhout en omstreken te voorschijn toveren. Daar ben ik van overtuigd. En voor U, liefste Tonzentkrantverslind(st)er, betekent dat niets dan goed. Want er is een zomer in het land en die dient gevuld te worden met allerlei leuke uitstapjes, verfrissende activiteiten en verder nog wat gezellig keuvelen "in den hof" (als het oerwoud aldaar tenminste nog op tijd gerooid raakt). En alsof dat nog niet genoeg is, komt er weer een van feestgedruis krakende Jeugdveertiendaagse op ons afgestevend!

Zo. Daarmee zit dit stukje erop en tegelijk ook mijn tweemaandelijks oervervelend en haastig voorbijgebladerd geleuter. Ik hoop dan toch dat het Uw ontlasting in iets minder drukkende omstandigheden heeft doen verlopen en wens U uit de grond van mijn hart een gezonde stoelgang toe. Hasta la vista!

Uw licht tot matig geconstipeerde voorzitter,

Lieven

(nvdr: Dank aan de voorzitter om toch voor deze laatste keer uiteindelijk het voorwoord op tijd binnen te brengen!)

Tonzent TeRugBlik

Terugblik April

Zaterdag 18 april

JongloofFuif

Er heerste toch wel een gezellige sfeer onder de medewerkers. Als die nu volgend jaar elk hun vriendje zouden meebrengen, dan zou er toch wel wat volk zijn. Of, we kunnen er volgende keer een kaartavond van maken, misschien is er dan meer winst (of minder verlies), het kan ook aan de kappotte CD-spelers gelegen hebben of aan de zaal.



Vrijdag 24 April

All Star Band

WHERE THE STARS COME OUT AT NIGHT...

Wie stond er niet met z'n mond vol tanden? Er zijn immers geen woorden om The All Star Band anno 1998 te beschrijven. Vier grootse hoofdrolspelers en verschillende Tonzentstemmetjes verzorgden de derde editie van Tonzents All Star Band. Het regende de hele avond letterlijk en figuurlijk sterren...

De sterkste editie van de drie, zonder twijfel. Alles draaide om onze vier hoofdmuzikanten, voor de gelegenheid gekleed in een rococokostuum.

Een 'jammende' Wout, een 'waggelende solo' Wé, een 'bijna statische' Stijn en een 'bigtime superman' Stef. They were the real stars, they were the All Star Band. Andries en Nico zorgden voor muzikale ondersteuning.



Nadat de Band geland was en de cape afgesmeten, konden ze van start gaan.

- Alive – Jurgen Jam
- Rock 'n roll suicide – Joa Bowie
- High and dry – RadioKwinten
- Save tonight – Eagle Eye Emma
- Heimweeman – De Echte mens Filip
- A head by a century - The tragically Nico
- Torn – Vanessa Imbruglia
- Kelly en Evi Jewel
- Place your hands – Kristof Reef
- You gotta fight – Beastie Jan en Michiel

Allen op hun eigen onnavolgbare manier, gaven ze het beste van zichzelf. Het was spetterend, uniek, subliem. Wie doet het ze na? Het massaal opgedaagde publiek kreeg meer dan waar voor zijn geld. Een spetterende show, vol ambiance, met een heuse (semmel) climax. Vol weemoed werden alle artiesten andermaal 'on stage' verwacht. 'We are the band, we are the singers' klonk het op unieke wijze door de boxen. Het einde nabij...





Met 'Big Time' en 'All Star Band' (het openingsnummer) als daverende bisnummers kwam er een eind aan. Talloze repetities, veel gevloek, veel gelach,... De inzet van allen was bewonderenswaardig. Hopelijk komen de vier gasten volgend jaar terug naar Tonzent, want 'they know what's happening, they can play anything'.



Zaterdag 25 April
Onthaaldag + Fuif



Hoe, wat, waar en WIE, morgen onthaaldag?

Toch nog zeker zeven man die voor de onthaaldag kwam, en twintig man om hen persoonlijk te begeleiden. Of kwamen ze enkel een pint drinken? Volgende keer beter?

Zondag 26 April
Relst Kermis

Voor het eerst met Suikerspinnen, ze waren lekker en verkochten goed. Binnen kon men van de overheerlijke kaas genieten die Peter VD voor zijn klanten had gesneden. En de Kermis was zoals elk jaar hetzelfde, geen commentaar!



Terugblik Mei

Vrijdag 8 Mei
Aspifuiif

'Das Twee keer', de nummer 3 van de PoP-Poll-uitspraak van dit jaar is hier dus wel degelijk van toepassing, 'Tweede keer, goede keer' iets minder. Maar vóór de 'Relste Rellen' was alles wel O.K.

Zaterdag 9 Mei
EurovisieSongFestival

Toch vind ik dat België bij de eerste drie had moeten staan. Viva la Belgique, i.p.v. Viva les Transexuelles. Maar ja, Michiel is er die avond toch iets minder arm van geworden, en den Ambience was

dienen avond ook iets welstellender dan anders.

Donderdag 21 Mei
Zaalvoetbal

Wie, wat, waar?

Zaterdag 23 Mei
Kickertornooi

Eindelijk!!! Schreeuwden vele stembanden uit. Soi en Sven wonnen dit prachtig tornooi waarschijnlijk goed verdiend. Niet dat anderen het verdiend verloren, maar daar gaan we nu niet over lullen. Nog meer van dat!

The one and only Kwinten.

Terugblik Juni

Juni, niet ieder favoriete maand.

Geteisterd door examens en slecht weer maakte juni dit jaar zijn naam meer dan volledig waar.

Vrijdag 12 Juni

Examen fuifje + Ouw zakken Fuif

Een examenfuifje om even de stress van Pythagoras, Parlov en Chamsky van je af te smijten. Dit lukte vrij aardig! De studentjes gingen echter vroeg de oogjes toedoen, dan heeft de werkende generatie met kartonnen Delhaize-zakken op het hoofd gekleefd maar flink van hun gat gegeven. *Eindelijk was er weer ne keer goei muziek!*

Zaterdag 13 juni

België - Nederland

De schok van delage landen. Stress, zenuwen en af en toe paniek maakte zich meester van iedereen. Maar de Belgen brachten een gelijkspel binnen. Dit werd op een passende wijze, zij het als een overwinning, gevierd.

Zaterdag 20 juni

Voetbal en Ierse Instuif

De avond werd op gang gefloten met België - Mexico. Het 2 - 2 gelijkspel was eerder teleurstellend dan greep iedereen naar de Irish Coffee.

Deze werd geserveerd naar aanleiding van de Ierland - avond. Ierland Boven!!

Donderdag 25 juni

België - Zuid-Korea

Of toch niet?!

Geen kabel, onzuiver beeld en slecht geluid.

Dan maar massaal de kas van "Den Torre" gaan sponseren. De grote ontzuivering volgde een anderhalf uurtje later. België plaatste zich niet. Helaas, maar 't is toch feest want de examens zijn gedaan. **'t Is Congé!!**

Kristof met de het gestolen geld uit de Tonzentkluis.

VoorUitBlik

Vooruitblik juli

Vrijdag 3 juli :

Alcatrance a new mission.

Het is weer zover, onze jaarlijkse traditie wordt verdergezet. Vorig jaar was het de eerst keer dat dit soort party in ons jeugdhuis doorging. Wel, dit jaar komt het vervolg. Niet echt een vervolg maar een nieuwe missie. Wat het precies zal worden, Joost mag het weten. (Of zou ik zeggen, Steven zal het weten)

Eén ding staat vast, wij staan in voor kwaliteit, en die zullen we u bezorgen. Misschien komen er wel grote namen, misschien ook niet. Misschien komen er kleine namen met grote trucs. Een ding is zeker. U kan zich weer verwachten aan stevige techno, trance and dance -beats. Maar vergeet vooral niet, het motto blijven we aanhouden : No Drugs = More Fun



Maandag 6 juli :

Kuisweek.

Misschien een van de mindere kanten van een jeugdhuis is, dat het altijd moet gekuist worden. Wel als onderhoudsverantwoordelijke zeg ik u, er is niks zo plezant om met een bende de

keet hier te komen kuisen. Met nen babbel en geregeld een grap, met plezier van de bovenste plank, wordt hier in ons jeugdhuis het stof afgedaan. Wel, ik zou aan iedereen willen vragen zijn steentje te willen bijdragen. Wij dulden geen poessies die hun handjes niet willen vuil maken. Ge kunt de hele week eens binnen springen om uw steentje, of zou ik zeggen stofje, bij te dragen.

Zondag 12 juli :

A. V.

Het is weer zover. De regering Tonzent stort weer in elkaar, een helse revolutie vindt plaats. Wie zal onze volgende voorzitter worden? Wie zal er secretaris worden? Iedereen heeft er al van gehoord. Onze vaste kern van 'D'Ouw Zakken' van de Raad van Beheer' stopt ermee. Aan u

de mogelijkheid om de nieuwe verantwoordelijken aan te duiden. Een officiële uitnodiging met juiste uitleg van onze secretaris vindt u verder in dit prachtig maandblad.

Zaterdag 18 juli : *Afrikaanse avond*

Hoogoplopende temperaturen, iedereen zoekt een plekje om te schuilen van deze snikkende hitte. Het vochtgehalte van ons lichaam daalt zienderogen. Iedereen veegt om een druppel water. Maar geen nood, Tonzent brengt u een frisse Afrikaanse bries. Kom dus gerust eens lekker in onze tuin zitten met een coole drink. Wat er verder zal gebeuren die dag is een groot geheim. Een ding staat vast, het zal de moeite zijn om mee te maken. Mis deze dag dus niet.

Woensdag 22 juli *Zwemmen in het meer van Rotselaar.*

Nog steeds niet bekomen van de Afrikaanse avond, nemen wij een duik in het door iedereen gekende meer van Rotselaar. Lekker liggen plonsen in het water, of rustig je pigmentkorrels laten werken. Je kiest het zelf maar. Neem alvast je plastic bal, je bootje, ... mee want we gaan in Moeders Natuur vocht spelen. Meer inlichtingen over vertrek en aankomst kunt u aan de valven lezen wanneer de tijd er rijp voor is.

Zaterdag 25 juli : *TapCursus.*

Eindelijk is hij er : de tapcursus. Iedereen die nieuw is, iedereen die tapt is verplicht te komen naar deze cursus. U hoort het goed, IEDEREEN die op eender welke dag tapt MOET vandaag aanwezig zijn op de tapcursus. Wij weten wel dat velen onder u al goed kunnen tappen, maar er worden enkele nieuwe regels ingelast in het tappen. Iedereen moet dus op de hoogte zijn van deze nieuwe regels. Steven VI en JurgenT zullen u begeleiden in de magie van de tapkraan.

Zondag 26 juli : *Bezoekdag chiro.*

De chiro, onze trouwe klant, is weer op zijn jaarlijks kamp. Sommigen onder ons zullen meegaan op kamp. Voor diegenen die dit niet doen, gaan wij met Tonzent, als jaarlijkse traditie, op bezoek om onze maten nog eens te zien. Want wij hebben toch een hechte band met onze burens, of niet soms. We zullen met auto's naar ginder rijden. Meer uitleg over plaats en tijd van vertrek kan u verwachten aan de valven boven de toog.

Zo, dit was het dan weer voor deze vooruitblik van juni. Een prettige vakantie en leef er maar eens goed op los.

Maud'Dib.

Love is in the air ...

Love is in the air...

Vaderlandsliefde...

Wees maar zeker dat het bestaat! Niet iedereen zal er voor uitkomen, maar de meesten onder ons zijn fier om als Belg door het leven te gaan.

Kom maar eens langs als de Rode Duivels sjotten en France. Prompt veert iedereen recht en zingt met de handen in elkaar geslagen onze nationale hymne uit volle borst. Is dit nu uit vaderlandsliefde of veeleer uit zenuwachtigheid voor het resultaat van onze elf vedetten? Neen, de Rode Duivels brengen misschien als enigen dat speciale gevoel voor België naar boven. De gevreesde Duivels zijn nog het enige instituut waar geen sprake is van communautaire 'kakkefietjes'. Laat ons dus positief zijn en besluiten dat de nationale voetbalselectie onze vaderlandsliefde aanwakkert.

Maar bestaat er ook zoiets als Tonzentliefde? Natuurlijk, kijk maar eens goed om je heen en je merkt vast en zeker een gedrevenheid, een enthousiasme, een zekere TROTS!

Maar jammer genoeg heeft Tonzent geen swingende Brabançonne die men

luidkeels kan zingen alvorens men een ledenraad op gang fluit.

Dit wil niet zeggen dat Tonzent geen vertegenwoordigende functie heeft. Zoals de voetbalisten ons landje vertegenwoordigen, zo vertegenwoordigt Tonzent de jeugd.

Het is belangrijk dat Tonzent naar andere jongeren (niet-leden dus), naar ouders, naar zowat heel Kampenhout en omstreken op een goede manier wordt voorgesteld.

Deze taak is voor ieder van u weggelegd! Door een goed engagement, een groot enthousiasme en natuurlijk geen tackels langs achter kan dit geen enkel probleem zijn.

Als we nu tot slot de twee, het voetbal en Tonzent, eens tegenover elkaar plaatsen dan moet het voetbal duidelijk de duimen leggen. Maar opgelet, in Tonzent duurt een match geen 90 minuten maar oneindig lang. Daarom moeten we tonen dat onze fysiek, alias enthousiasme, onbepert is.

Now lets kick some ass...

Kristof met het nieuwe briefje van
vijfhonderd

Vakantiekriebels

We weten allebei (u de lezer, en ik de schrijver) dat de vakantie prachtig is, en voorbij is voor je het weet. Maar we weten ook dat eenmaal die vakantie bezig is, je in een put valt en je je SteenDood verveelt. Daarom deze prachtige tekening om lekker gezellig in te kleuren als je je verveelt of als het regent en je niet met je vriendjes buiten kan gaan spelen. Of laten we er een kleurwedstrijd van maken, de mooist door jou in gekleurde tekening krijgt van mij een lekker groot glas limonade. Steek dus jouw ingekleurde tekening in de bus waar je ook je foto en promotiepraatje moet in deponeren (zie verder).



Zwaare Praat !

Dag Tonzentmens !

Het is een noodzakelijke gewoonte en een goede traditie : de jaarlijkse algemene vergadering van Jeugdhuis Tonzent VZW.

Het kan geen kwaad om eens per jaar diepgaand terug te blikken op de werking en de activiteiten van het voorbije werkjaar.

Wat was er goed en wat was er minder ?

En welke lijnen zullen we volgend jaarr volgen ?

Dit zijn belangrijke vragen waarbij alle leden van een jeugdhuis – dus ook jij – eens moeten stilstaan, liefst in een ontspannen sfeertje. Daarom willen we jou uitnodigen om je lidkaart boven te halen en naar ons aller algemene vergadering te komen. Deze heeft plaats op zondag 12 juli om 15 uur in het jeugdhuis zelf.

De volgende punten staan op de agenda :

- Begin : 15 uur
- Evaluatie van het voorbije werkjaar
- Goedkeuring van het financieel verslag
- Afscheid van de oude raad van beheer
- Verkiezing van de nieuwe raad van beheer
- Einde : rond 17 uur

Natuurlijk denken we ook aan jouw grollende beer : er zullen lekkere koffiekoeken zijn om het geheel smakelijk af te ronden.

Afspraak dus op zondag 12 juli om 15 uur in Tonzent.

Tot dan !

Het bestuur.

De menselijke verplichting

Liefste tonzengangertjes,

Je hebt misschien al een affiche aan de valven zien hangen met het opschrift ; 'Deponeer hier uw foto en promotiepraatje?'. En je hebt je al al meermaals afgevraagd ; 'What the Fuck is that for?!'.

Wel, ik zal het u even expliceren. De bedoeling van dat alles is dat we een TONZENT-LEDEN-FOTO-ALBUM zouden maken. Eigenlijk vooral voor het nageslacht zodat men binnen twintig jaar kan zeggen ; 'Kijk ons vader die had toen nog gene kletskep'. Je kan het een beetje vergelijken met een Fotoboek van 'den Unif', waar iedereen die die richting studeert met zijne schone kop en een beetje zever in dat boek staat.

Wat bedoelen we nu met een 'Promotiepraatje' (neen vrouwvolk dit heeft niets met de Solden te maken!!)? Wel dat is heel eenvoudig, daarin is het de bedoeling dat je jezelf even voorstelt, en jezelf verkoopt of aan de man brengt zoals je zou doen in een C.V. of op een sollicitatiegesprek. Wat er ook kan in staan is wat je zoal doet en gedaan hebt in ons aller Jeugdhuis. Of waar je woont, wanneer je verjaardag is, wat je hobbies zijn, wie je huidig lief is, welk nummer je op je eigen begrafenis wil horen, hoeveel geld je op je bank- of spaarrekening hebt staan,

Enfin, zo een beetje alles wat je medemens aanbelangt.

Heb je niet zo direkt een prachtige, knappe, ... foto van jezelf (liefst van je aangezicht, want met een foto van je achterwek zijn we niet veel, naakt mag wel), dan heeft mijn oor iets opgevangen als; 'k Wil ekkik anders wel nogis fotos trekken, 'k zal ekkik ne keer nen dag mijn fototoestel meebrengen en van de mensen fotos trekken'. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat (en dat zal niet want wij hebben een samenlevingscontract) kwamen deze prachtige, onvergetelijke woorden uit de mond van ene Elke Andries die-er-eigenlijk-geen-tijd-voor-heeft-maar-het-toch-voor-u-zal-doen-als-ze-daar-zin-in-heeft. En anders duiken wij eens in ons geheim TonzentFoto-archief en wie weet wat we daar nog allemaal tegenkomen.

Neem dus allemaal pen en papier, en begin alvast te schrijven. Laat je kleinkinderen nu ook niet in de steek en maak dat promotiepraatje, en zoek die foto van je overheerlijk knappe smoel. Neem het mee naar je favoriete jeugdhuis en steek dit alles in de Bus die daarvoor is bestemd.

Dank U Wel !!!

Kwinten.

Poëzie

CATULLUS 86

**QUINTA IS EEN HANDIGE DAME
VOOR JOU EN MIJ
IK BEKEN HET!
MAAR EEN MOOIE?
NEE!**

**VENUS HEEFT HAAR LICHAAM NIET GEVONDEN
MAAR DE MOOIE EN GRATIEUZE LESBIA
MAAKT ELKE VENUS TOT HAAR BEZIT.**

Eroïn Bitch.

DeadLine artikels volgende Krant:

10 augustus 1998

(binnenbrengen bij Kwinten Verspeurt, of in het bakje van de krant)

Agenda

Vrijdag 3 juli:

Alcatrance²: A New Mission

Maandag 6 juli tot Vrijdag 10 juli:

Kuisweek

Zondag 12 juli:

Algemene Vergadering!!

Zaterdag 18 juli:

Afrikaanse avond

Woensdag 22 juli:

Zwemmen in het meer van Rotselaar

Zaterdag 25 juli:

Tapcursus

Zondag 26 juli:

Bezoekdag Chiro