

Was in het Latijn opgesteld, vertaald door wijlen Albert De Wachter.
Bisdom Mechelen, kapt Veltem.

Een aantal inwoners van **Veltem** wonen ver van de kerk, en veel dichter van de kerk van **Buken**, ze vragen daarom hun godsdienstplichten te mogen vervullen in **Buken**.

Anno 1770.

De ondergetekende inwoners van Veltem, gevestigd aan de kant van de Mechelse steenweg, wonen een uur gaans van hun kerk, 's Winters is de weg heel slecht zodat het gebeurt dat hun kinderen niet naar de catechisemusles van hun pastoor kunnen gaan, ja dat dit totaal onmogelijk is. De goede vaders en moeders durven hun kinderen niet laten lopen langs die weg vol waterplassen en doorheen de bossen. Het gevolg is dat er bijna geen meer gaan. Op vraag van de ouders is de pastoor zo goed geweest onderricht te geven voor de biecht, eerste communie en de andere plichten van 'n christen mens.

Om de selfde reden kunnen de knechten de mogelijkheid niet vinden om de lering van hun herder te gaan beluisteren. En wat nog het ergste is, als de betrokkenen de laatste sacramenten moeten ontvangen bestaat de kans dat ze zonder dese steun overlijden. Dat zou reeds meermaals gebeurd zijn als de pastoor van Buken niet de goedheid had gehad om ze te helpen.

Nog heel onlangs heeft hij dat gedaan; enkele voorbeelden doe nog licht bewijsbaar zijn:

- Jan De Greeff bij Gilis van Camp tegen den avond bedient, stiert kort nadien.
- Zo ook Jan Van Lint en Jan Lens.
- Catharina De Coster, vrouw van Petrus Vande Put, wedr 's nachts bedient, men vreesde dat ze daar voor al ging sterven.
- De dochter van Frans Perdieuus ontving de H. Olie maar herstelde.
- Abraham Vervoort werd bedient tijdens de nacht en stierf, zijn vrouw werd ook bedient maar genas.
- Jan Vanden Scchrieck bij Peeter Ronsmans in vollen dag bedient, stierf 's nachts.
- Elissabeth Neeffs wijf van Rombout Jaspers werd bedient bij Peeter Ronsmans in de morgen en stierf kort daarop.
- Elisabeth Vander Meiren werd bedient maar herstelde later.
- Maria Verbiest werd ook bedient lijk de voorgaande.
- Maria Vleeshouwers vrouw Peeter Ronsmans stierf onbewust na de communie te hebben gekregen.
- Henricus Van Thielt sprak zijn biecht maar genas.
- Jan Bapt. Van Grunderbeeck werd bedient.
- Twee jaar geleden ontving Catharina Laureys, vrouw van Jacobus Bols de laatste sacramenten terwijl ze zwanger was. Dat verplichte de pastoor van Buken de operatie uit te voeren, en het kind is gedoopt geworden.

Het is dus duidelijk dat de betrokkenen dienstbetoon genieten van de kerk van Buken, ze wonen er allemaal dicht bij, de verste op een tiental minuten gaan.

Al dese gevallen maar voortgekomen zijn in de meest dringende omstandigheden, hoeveel nuttiger zou het dan wel voor de betrokkenen zijn als ze ook zijn schapen waren, zij hebben des te meer reden om dat te verlangen daar de hulp van de pastoor van Buken nu alleen maara een tegemoetkoming is die hij ook kan en mag weigeren.

Zij vragen dus dat ge hen zoudt toestaan om voor het geestelijke te behoren tot de parochie van Buken en zij hopen dat de pastoor hen zal willen aannemen onder zijn leiding op de gebruikelijke voorwaarden.

Jacobus Bols, Gillis Van Camp, Joannes Mommens, Antoon Van Lint.
